

Op een middag in Maaseik...

We komen terecht in een mengelmoes van onze favoriete stripverhalen: iedereen is er! Janssens en Janssens, de Daltons, Suske en Wiske, Jommeke... Om ons nieuw verhaal te beginnen moesten we eerst ons avontuur met de ouders afsluiten. En is er daarvoor een betere manier dan met een echte Nero-wafelenbak? MMMMmmmmmm

Nadat onze bedjes waren opgemaakt aten we naar goede gewoontes hotdogs. Daarna was het tijd voor een spel om te ontdekken bij wie je in de ploeg zit. We moesten tips verzamelen om te ontdekken welk stripfiguur in ons schuilt. Zo ontstonden prachtige stripfamilies, niet in de laatste plaats de Kiekeboes.



De avond sloten we af met de grote opening van Het Winkeltje, waarna het weeral tijd was voor onze bedjes. ZZZZZzzzzzzzzzzzzzz

De wekdienst is er ook weer bij dit jaar. Met vrolijke muziek dansten we (althans sommigen) uit ons bed richting het lekkere ontbijt.

Het zou geen judokamp zijn als we geen judo zouden doen. Bert zorgde voor een onvergetelijke (slijm, slijm) eerste training. We schaafden allemaal onze o-soto-gari nog wat bij.



's Middags veranderde we plots allemaal in Garfields en vlogen we op de lasagne.



Tijd voor een kampenspel! De sfeer in team Kiekeboe zat er al iets te goed in want de andere ploegen waren ons iets te slim af. Zij vonden de schatkist net voor ons :(.



Maar de Kiekeboes laten hun hoofd niet hangen en zijn weer klaar voor een nieuw avontuur!!!

Wordt vervolgd...



Knipoojjes van jullie kapoentjes

Wannes, Casey, Yoran, Fre en Ruben