

Zondag

's Avonds hebben wij allemaal mogen genieten van een dinertje met lekkere bouletten en groenten. Na het eten hebben we een leuke en leerrijke initiatie Line/Country-dansing gekregen van The Yellow Rose country club. Tijdens deze initiatie hebben we vijf verschillende leuke dansjes geleerd waarbij we onze voeten lekker los hebben kunnen schudden. Na de danssessie hebben we die vermoeide voeten nog even kunnen laten rusten in de ontspanningsruimte met een lekker chipje en een frisse cola. Met zo een vermoeiende maar leuke dag waren we allemaal heel blij dat we naar ons warme bedje konden gaan.



De volgende dag werd gestart door de (misschien iets te) vrolijke wekdienst. Zij stuurden alle slaapkoppen naar beneden om daar aan een lekker ontbijtje te beginnen. Na het ontbijt, dat ons heerlijk gesmaakt had, begaven we ons naar de dojo waar Leo een heel interessante, maar vooral een heel leerrijke training gaf. In deze training werd er veel nadruk gelegd op de verschillende principes van het judo. Het was heel fijn om eindelijk nog eens een training te hebben gekregen van Leo, dat was al heel lang geleden.



Om de voormiddag af te sluiten werden we hartelijk ontvangen in de eetzaal om daar een lekkere Italiaanse spaghetti bolognese te verorberen.

Voordat we aan het avondmaal toe waren hebben we een leuk ladderspel gespeeld. Hierbij was het de bedoeling om andere kinderen uit te dagen die een plaats in de piramide hoger stonden dan jij om zo te kunnen wisselen van plaats. Wie bovenaan de piramide eindigde, won het spel. Nadat dit gedaan was keerden we terug naar de ontspanningsruimte om daar te wachten op het avondmaal!



Sus en Wis, aka Jonas H, Mats, Senne, Manosj, Nand, Amy