

Hallo beste lezers

In het internaat ging het leven van onze dappere judoka's zijn gewone gangetje maandagavond toen er 's avonds pannenkoekenbak was op mevrouw pijp's wijze. Volgepropt met stevig gesuikerde pannenkoeken konden we vervolgens, desondanks vertraging van gasttrainer Soren dmv file (hij heeft er wel 3 strips uitgelezen!!), konden we beginnen aan zijn training. Een leerrijke en interessante training die vooral overheerst werd door wat vermoeidheid door de ochtendtraining en het voetballen in afwachting tot hij arriveerde. Helemaal als Jerommekes afgetraind mochten de jongsten een halfuurtje later dan gewoonlijk gaan slapen, al werd deze bij sommigen onderbroken door ongeduldige illustrators die 's nachts uit papier waren...



De volgende dag werden we een halfuurtje vroeger, vrolijk als altijd, gewekt door de wekdienst om te vertrekken op uitstap. Vol mysterie en vragen stapten we de bus op tot we na een lange reis eindelijk aankwamen in het verre, verre Nederland waar we uitstapten aan een klassieke Nederlandse hoeve om er onderling de boerderij games uit te vechten.



Na verschillende spelletjes en een namiddag boerengolf, die even opgeschrikt werd door een panische angst voor koeien van Jonas (H.) op het golfveld, werden we getrakteerd door Paul en Nicole op vers hoeve-ijs en de eigenaars

op ons prachtig gezongen boerderijlied. Na een even lange reis terug kwamen we veilig terug thuis.

Eind goed al goed. Wordt vervolgd...



Einde

Auteurs: Jonas, Jarne, Daan, Charlotte en Linus.