

Dinsdagavond ...

Na de onvergetelijke daguitstap, inclusief boerengolf, kwamen we moe en hongerig terug in Maaseik. Gelukkig wist de kookploeg onze grote honger te stillen, met niets minder dan gefrituurde aardappelreepjes met worstjes op grootmoeders wijze — of curryworst met frietjes, hoe sommigen het zouden noemen. Vervolgens werd er van ons verwacht dat we onze act van het free podium voorbereidden.

Daarna lag er nog een hele vrije avond voor de boeg, zonder activiteiten. Toch was er naar jaarlijkse gewoonte weer een lichte dwang tot voetbal. Pleinspelen zaten er deze keer niet in, aangezien we de bal niet meer konden onderscheiden van het veld door de toenemende duisternis. Na deze vermoeiende doch plezierige dag, kroop iedereen vroeg onder de wol. Sommige jongens wilden na deze warme dag toch nog een douche nemen en besloten om dit dan maar 's nachts te doen, hoewel dit tegen sommigen hun zin was.



en een paar randori's, keerden we uitgeput terug van deze leerrijke training, naar de eetzaal.

De volgende ochtend werden we vrolijk opgewekt door onze geliefde wekdienst. Na een ontbijtje vlogen we er meteen in: een training van Pieter-Jan Smulders stond op het programma. Na enkele omkeertechnieken, bijgeschaafde lievelingsworpen

Hier werd ons tomatensaus met balletjes voorgeschoteld, vergezeld door een smeuijge aardappelpuree. Hier deden we de nodige energie op voor het komende kapiteinsspel.



Dit spel werd bedacht en uitgevoerd door niemand minder dan onze vijf fantastische, intelligente, toffe, beste kapiteins tot nu toe.

In dit geweldige spel trachtten al onze jonge, beginnende schrijvertjes voorbij de concurrentie hun verhaal bij de uitgever te krijgen. Daarna stonden ze te popelen om met het verdiende geld uit te vinden wie het was, in een stripboekenversie van *Wie Is Het?*, dat speciaal voor dit spel werd ontworpen.

Veel liefs van De Ruimtekippetjes ♥,

Faisel, Roos, Wietse, Famke en Seppe