

Aaaaaahoi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Na de uitputtende training van Pieter Tersago, waarin er stevig gestreden werd tussen de verschillende piraten, werden we beloond door een stevig piratendiner. We konden ons buikje rond eten met overheerlijke hammmmmmburgers zodat we verzadigd waren om te starten aan de avondactiviteit.

De Zeeslag werd een heftige battle royal. Al de heftige piraten haalden het onderste uit de kan om steeds de 5 elementen van een piratenkanon (lont, wiel, 'buis', kogel, lucifer) te verzamelen. Telkens werd er hevig



gestreden om vervolgens te kunnen schieten met de kanonnen. Door zandzakjes af te schieten naar de andere ploegen, konden we hun schepen tot zinken brengen. Aaaaarrggghhhh!!! Jammer genoeg moesten wij, ploeg 2, onze witte vlag hijsen en onze 1^e plaats in het klassement afstaan. Maar we blijven hoog in het klassement staan op een gedeelde 2^e plaats. Ons krijgen ze niet zo gemakkelijk klein, like real pirates!



Uitgeput van de Zeeslag van Maaseik trokken we op leeftijd naar onze kajuiten om ons voor te bereiden op de volgende dag die veel in petto leek te hebben.

Zzzzzzz

zzzzzzzzzzzz

krrrrrzzzzzz zzzzzz

kkkkrrrrr zzzzzzzz

'OPSTAAAAAAN!', zo luidde de wekdienst deze ochtend om ons uit ons bedje te halen. Vol spanning danste we op de deuntjes van Samson & Gert uit ons kajuitje. We schoven onze beentjes, en een aantal houten benen, onder de eiken ontbijttafel bij de kapitein om ons te laten verrassen met allerlei hemelse lekkerheden voor onze verdere tocht op zee.



In de ochtend werden we bijgeschoold door niemand minder dan Leo Van Avermaet. Deze oude bekende en trouwe sympathisant van JCB weet meer van judo dan de hele club samen. Hij bracht ons een goede stevige basis voor het judo toegespitst op Tai-otoshi. Met zeer nauwkeurig beeldmateriaal van legendarische judoka's, gespecialiseerd in Tai-otoshi leerden we als geen ander hoe we judo konden gebruiken om een echte piraat te worden.

Merci Leo!!

Na de leerzame training kregen we krachtvoer om onze spierballen terug op te pompen. Uiteraard was kip met appelmoes en aardappeltjes de geschikte maaltijd en deze werd dus makkelijk naar binnen gewerkt.

De leiding was overgelopen naar de 'evil' side die dienst deden op de Vliegende Hollander. Het was dus aan ons om ze



terug even op hun plaats te zetten. Door een één-tegen-allen waarin er kisten werden versleurd, boten werden gebouwd, kogels werden afgevuurd, schatten werden

gevonden, portretten werden gemaakt, ... konden we ze bevrijden en terug aan onze kant krijgen.

Herenigt als één grote familie konden we de zeeslag verlaten om onze overwinning te vieren bij een groot feestelijk diner.



Piratengroetjes uit het verre Maaseik van Ploeg 2

(Wannes, Kasper, Lennert, Senne, Mats, Arman, Stijn)