

Dag oudjes,

We komen even aan wal om te vertellen wat we de laatste 24 uur gedaan hebben.



Gisterenavond vulden we onze buiken met lekkere pannenkoeken. Nadat we zo rond als sumoworstelaars waren, was het tijd om nieuwe gevechtssporten te leren. Tegenstellend aan judo, waar



controle controle betekent, leerden we bij hapkido dat pijn controle is. Vervolgens rekten we onze liezen door op schouderhoogte te trappen bij taekwondo en braken we planken bij de kickboks. Moe maar voldaan vulden we onze kisten als voorbereiding voor de daguitstap en kropen we in onze hangmat.

Om 8 uur stipt verscheen de zon aan de horizon waarna we met kleine oogjes naar de ontbijttafel vertrokken. Nadat we ons lunchpakket gemaakt hadden, sprongen we in onze dieselschepen op zoek naar het avontuur dat Nicole voor ons klaar had staan.

We arriveerden op een Sporta-terrein waar de jongsten en de oudsten elk op eigen avontuur gingen. Onze kajak-vaarders skills werden op proef gesteld tijdens onze tocht door het moeras en ons evenwicht werd getest tijdens het suppen. Plots ging er iets mis en moesten we de teams evacueren naar vloten. Vervolgens reisden we door de tijd en hielden we een heus lasershootgevecht en oefenden de kleinsten hun boogschietkunsten. Daarna jumpten we met onze bmx'en over heuvels en scheurden we door bochten, om dan af te sluiten bij zeepvoetbal. Hierbij namen de oudsten het tegen oudsten en de jongsten tegen de jongsten op, in een voetbalmatch op gladde plastic. Morgen zal ploeg 4 wel beschrijven hoe mooi de blauwe plekken zijn.

Zo, nu gaan we terug even van wal en hopen we jullie snel terug te zien.

Natte zeegroetjes,

Senne VC, Seppe V, Famke, Senne Hoe, Maysa en Ian

