

Aaarrrrgh piratenmama's en piratenpapa's

Hier een korte update van onze avonturen op het schip.

Na het verzorgen van de vele blauwe plekken konden we gelukkig bekomen van de leuke dag met een lekkere piratenmaaltijd! Deze maaltijd bestond uit lekkere frietjes, curryworsten en een gezonde toets namelijk een slaatje. Nadat we onze buikjes hadden rond gegeten, deed iedereen nog mee met enkele leuke pleinspelen waar muizen moesten ontsnappen van katten, de piraten de vlaggen moesten veroveren en nog veel meer!

Na de broodnodige nachtrust in onze woelige kajuiten konden we ons terug aansterken met een lekker ontbijt. Dan zetten we meteen de vaart erin met onze eerste opdracht: zoveel mogelijk schepen plunderen door middel van zandzakjes en zo een groot mogelijke buit binnen halen onder een zwaar gevecht van kleurtjes. Met behulp van waterkannonen moesten we ons eigen schip verdedigen en ervoor zorgen dat geen enkele andere piraat ons schip kon enteren. Hiervoor waren natuurlijk sluwe aanvallers en harde verdedigers nodig.



Nog even onze buiken vullen met lekkere balletjes in tomatensaus en een heerlijk dessert waarvoor menig piraat een gevecht zou starten, rijstpap!



Nadien gingen we met een strakke wind in de zeilen nog een zwaar gevecht te gemoed. We vochten met andere piraten van andere schepen door enkele sportieve uitdagingen aan te gaan. Zo moesten we verschillende estafettes afleggen tegen elkaar met de volledige bemanning van het schip. Hierna volgden een supervermoeiende piratenrugby en hevige korfbal. Na een fris tussendoortje in de vorm van meloen en de nodige drank konden we er weer tegenaan. Met een groot eindspel met de piraten van alle verschillende schepen zette elke piraat zijn beste beentje voor om zijn schip te beschermen tegen kanonnen (geen echte natuurlijk) van anderen.



Veel avontuurlijke groetjes,

Jullie stoere piraatjes

Lise, Bram, Jarne, Cas, Seppe, Tars en Charlotte

