

Hallo Mac Mama en Mac Papa

Mac Ann en Mac Thomas voorzagen ons van wentelteefjes/verloren brood. Nessie had aan de keukenapparatuur geknabbeld waardoor ze genoodzaakt waren de wentelteefjes in de pan te bakken, wat natuurlijk trager is maar dan hadden we meer tijd om boterhammen met haggis te eten. Het was ons aangeraden om veel te eten want er stond een sport op ons te wachten. We trokken onze judokilten aan en vertrokken naar de dojo.

Wing Chun was de vreemde gevechtssport, wat naar traditie elk jaar een andere is. De training van Mac Thomas, die meehielp in de keuken omdat Mac Erol nog niet aangekomen was, was een 'schot' (hehe) in de roos. Het was zwoegen en vooral zweten, enkelen leedden ook een beetje "pijn aan de borstkas" (~Mac Jarne 2018). De iets minder jonge judoka's mochten ter afsluiter ook nog een beetje wurgen.



Na een hete douche (echt héét) was er ons welverdiende rustmoment net voor het slapengaan. De jongste Mac Meisjes waren niet van plan heel de nacht aan een stuk door te slapen. Een zekere Mac Maysa had alcoholstiften bij. En samen met haar Mac vriendinnetjes kladden ze heel veel jongens vol.

Dit nachtelijke avontuur zorgde voor verwarde gezichten bij het opstaan.

De schots en scheve dag werd geopend door een optreden van Dj's Mac Ikomi en Mac Meedoen. Vanaf we uit ons bed waren moesten we alles schots en scheef doen. Echt alles, dus we moesten ook scheef ons ontbijt gaan halen en moesten we scheef aan tafel zitten.



Onze technische directeur Mac Leo Van Avermaet kwam de tweede training van het kamp geven. Het was een heel gevarieerde training met wederom heel veel gezweet. Eindelijk is er een Leprechaun gekomen die op magische wijze het water van de douches op een meer aangename temperatuur, fris dus, heeft gezet.



Het keukenteam zorgde wederom dat we terug energie hadden door middel van bloemkool, gegratineerde patatten en worst met als afsluiter een cornetto.

Deze net opgenomen calorieën werden onmiddellijk verbrandt door het zeer knap in elkaar gestoken kapiteinsspel. Op het einde van dit spel waren de tekeningen van elke kapi kei mooi versierd alsof ze naar een galabal voor Schotten gingen. Er werd op gelet dat iedereen steeds genoeg gehydrateerd was want wederom was het verzengend heet in Schotland zoals jullie zelf in België ook wel gemerkt zullen hebben.



Als we tegen morgen nog niet gesmolten zijn zullen jullie weer van ons horen.

Groetjes uit Schotland

Van Mac Ian, Mac Roos, Mac Jarne, Mac Jonas, Mac Fomke en Kapitein Mac Christophe

