

Gegroet schots en scheve makkers!

Na het uitputtende (omdat het zoouoooooooooooo leuk was) kapiteinsspel – dat wij gewonnen hebben! – was het tijd voor een maaltijd met schots en scheve laagjes. Deze maaltijd deed ons spontaan het volgende liedje zingen: <https://www.youtube.com/watch?v=BgKuKgpau2Y>.

Rollend begaven we ons tot de chill-out om ons voor te bereiden op de volgende activiteit: *The battle of the Caisteil* (<https://www.youtube.com/watch?v=6zXDo4dL7SU>). We werden in twee ploegen verdeeld en kregen elks een kasteel toegewezen. Deze moesten we verdedigen met man en macht. Met aardsmoeilijke opdrachten moesten we onze wapenkamer trachten aan te vullen: <https://www.youtube.com/watch?v=HX4KKkSKZAY>. Gedurende het spel werd de munitie in de wapenkamer groter en groter, alsook de spanning. Met trillende beentjes onder onze Schotse kilt begaf iedereen zich naar het slagveld waar de strijd zich zou voltrekken en de finale beslissing zou vallen.

<https://www.youtube.com/watch?v=Xz5z1hBxejg> (minuut 1:11 – 3:10; volledig zien is aangeraden!)

Moe en doorweekt verlieten we het slagveld en begaven we ons naar de ziekenboeg (aka de douches) om ons op te lappen. Het duurde niet lang of onze oogjes vielen toe door een vermoeiende maar oh-zo-plezante dag en we gingen met z'n allen op weg naar vele mooie schots en scheve droompjes: <https://www.youtube.com/watch?v=UIhZvi64fVo>.

<https://www.youtube.com/watch?v=GxDQWtXSVpA>  
Opstaaaaaaaaaan!!! Met veel enthousiasme kwam de begeleiding ons een half uurtje vroeger wakken voor de verrassende daguitstap. We verfristen onze rosse baarden en maakten tijdens het ontbijt alvast een heerlijke smos gereed om op te eten tijdens de nog altijd geheime daguitstap. Vol spanning reden we in onze stalen rossen richting de geheime locatie: <https://www.youtube.com/watch?v=27mB8verLK8>.



We waagden ons aan een heerlijk potje archery tag (<https://www.youtube.com/watch?v=WfcWz6h5uEc>) en amuseerden ons te pletter met de bloedhete bumperballen. Na een verstevigende smos en een heerlijke wafel waagden we ons aan de Highlands.



Geen hoogteparcours was ons te straf. Het deed ons niet wie onder onze kiltjes keek, we gingen er volop voor. De verschillende moeilijkheidsgraden werden één voor één overwonnen door de dappere schots en scheve judoka's: <https://www.youtube.com/watch?v=FczxGJcd1WQ>. Stijn Scheltjens heeft vanaf heden een record lopen op parcours nummer drie. Hij klaarde de klus in niet meer dan 3 min 9 sec. Na deze uitdagingen konden we met de extra zip line naar beneden, recht de vijver in! Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah, afkoeling: <https://www.youtube.com/watch?v=0MPLbO2l2gg>.



Afgekoeld en dolgelukkig keerden we terug naar onze burcht. De volgende avonturen hoor je wel een andere keer!

Vele groetjes en dikke knuffels,

Groep Blauw: Joke Vdb, Stijn, Mats, Daan, Thymmo en Amy