

Hallo mac'ers 😊

Na een vermoeiende maar zeer toffe dag in De Warre zijn we terug Maaseikwaarts gekeerd en hebben we genoten van een heerlijk avondmaal bestaande uit lekker krokante frietjes gecombineerd met lekkere kip en appelmoes.

Na deze heerlijke maaltijd zijn we met heel de groep toffe pleinspelen gaan spelen. Heel opmerkelijk was dat Jarne explosief goed was in tik tak boem.



Omdat we op een echt Schots kamp zijn, konden de Schotse goden het niet laten om ons 's nachts van een echt Schots onweer te laten genieten. ⚡

's Ochtends werden we op Schotse wijze gewekt door het extra opgewekte wekteam. Vervolgens werden we goed wakker geschud op de tatami door de enige echte Sören Hapers. Hij stelde onze turnkunsten toch wel erg hard op de proef. Na al het sporten wisten we onze huidwhisky eraf. Terug lekker fris hebben we ons begeven naar de kantine, waar we werden opgewacht door overheerlijke Big Mac's.



Nadat onze buikjes waren rondgegeten gingen we terug naar de dojo voor een iets rustigere training van Gerard Rooyackers. Hij heeft ons geleerd dat je elke techniek ook op grond in Uchi Komi's kan oefenen.



Groetjes team groen!!!!

Kapitein Ruben, Jonas, Senne, Wietse, Lennert, Charlotte